

Beste Erik,

en misschien mag ik zo vrij zijn om lieve Erik zeggen. Dat past namelijk zo bij je. De parochianen in Meppel hebben je in hun hart gesloten. Regelmatig hoorden we dat je even was langs geweest of gebeld had. Soms op afspraak en soms, gewoon, omdat je even wilde horen hoe het ging. De gesprekken die jij voerde waren wederzijds. Ook jij kon in deze gesprekken je kwetsbare kant laten zien en dat scheidt verbinding en vertrouwen.

Na de eerste honderd dagen heb je, samen met Peter, ons een eerste indruk gegeven van jullie waarnemingen. Daaraan koppelden jullie ook jullie ambitie voor de toekomst. Transparant, open, eerlijk en ook met kritische noten. Die gingen jullie samen niet uit de weg. Een van de ambities uit het "honderd dagen plan" betrof het onderwerp Communicatie. De onderlinge communicatie en ook de communicatie naar de parochianen toe. Een resultaat hiervan is dat we inmiddels één parochieblad hebben voor alle parochianen van de parochie de Heilige Drie-eenheid.

Met bezieling ging je voor in de vieringen en jouw preken hebben vele parochianen geraakt en inspiratie gegeven. Je hebt jezelf zichtbaar gemaakt door in gesprek te zijn en, zo kostbaar, door aanwezig te zijn en ik noem b.v. de Vastenmaaltijd, door jullie aanwezigheid bij de kerst middag en het etentje van het KBO. Ook heeft de 50plusgroep jouw actief meedoen erg gewaardeerd tijdens een van hun bijeenkomsten omdat je als Erik tussen de mensen zat meedeed en ook kwetsbaar durfde te zijn. Wat hebben we als DOLP groep veel goeds met jou ervaren. Opbouwende kritiek ontvangen en nieuw inzicht verworven. Bedankt

Eind vorig jaar heb je het besluit genomen om eerder met pensioen te gaan. Het proces om tot dit besluit te komen ben je, samen met je vrouw Harriët, zorgvuldig in gegaan. Zorgvuldig naar jezelf, zorgvuldig naar je gezin en zorgvuldig naar de Parochie. Dat kenmerkt je en dat heeft je af en toe ook wel wat hoofdbrekens gegeven.

Lieve Erik, we gaan je missen met je warmte, oprechtheid, mensgerichtheid en vooral als onze pastor. Je gaat een nieuwe fase tegemoet en daar wensen we je alle gezondheid, plezier en energie voor toe. Namens de parochianen van Meppel hebben we drie cadeautjes voor je. Een cadeau om creatief mee aan de slag te gaan, een cadeau om al fietsend Drenthe nog meer te ontdekken en we geven je onze kaars van Sint Stephanus mee! Om thuis te branden en onze goede herinneringen te koesteren.

Het ga je goed!!!!